

Bardunen



1. og 2. Birkerød Grupper
Det Danske Spejderkorps

8. årgang nr. 6

Juni-juli 2000



Hvorfor er der flag på forsiden?

-Er det Bardunen, der har fødselsdag? -nej!

Er der rovere i 1. & 2. Birkerød grupper?

Få svar på dette og meget mere inde i bladet. Husk at gemme dette blad hele sommeren. Du får først et igen i august.

God sommer



Dannebrogs fødselsdag

Valdemarsdag den 15. juni er Dannebrogs fødselsdag

Vi flager meget i Danmark både i den almindelige hverdag og ved højtidelige lejligheder. Vi danskere kan lide at være uformelle, det er en del af vores livsstil, men direkte formløshed går meget dårligt sammen med brugen af vores nationale symbol. Dannebrog er ikke bare et stykke stof på en stang, det er vores mere end trekvart årtusinde gamle flag, som vi behandler med respekt, når vi anvender det. Det ældste danske flag var *Ravnefanen*, en rød dug med Odins Ravn broderet i sort. Den blev kendt videnom som vikingernes samlingsmærke og kaldtes *Danebroge*, hvilket betyder danernes mærke. Skrivemåden er i tidens løb blevet ændret til *Dannebrog*.

Efter kristendommens indførelse i Danmark måtte Odins Ravn vige pladsen for det kristne symbol, korset. Dannebrog med det hvide kors på den røde bund har sandsynligvis været et mærke for korsfarerne omkring år 1200 i forbindelse med deres forsøg på at kristne det hedenske Estland. Den folkelige overlevering og de senere, skriftlige beretninger har sat Dannebrogs oprindelse i forbindelse med det endelige slag ved borgen Lyndanisse i Estland den 15. juni 1219, hvor flagets uventede tilsynkomst i den stærke blæst „som sendt fra himlen“ opildnede de hårdt trængte danskere under kong Valdemar til den endelige sejr. Siden da har Dannebrog været danskernes nationale symbol, selvom det først relativt sent blev hvermands eje. I mange år var det kun kongens flag, men i 1854 blev det tilladt alle danskere at anvende Dannebrog.



Æressiden



Tillykke siger vi alle til :

Juni 2000

6.	<i>Jonas Håkan-Mose</i>	14 år
7.	<i>Stampe</i>	10 år
9.	<i>Mickey</i>	9 år
17.	<i>Siv</i>	11 år
20.	<i>Rap</i>	12 år
21.	<i>Kiwi</i>	16 år
22.	<i>Tinki</i>	10 år
23.	<i>Sune Ingvardson</i>	18 år
24.	<i>Anders Lønberg Rahbek</i>	12 år
26.	<i>Stumpe</i>	25 år
27.	<i>Rasmus Rahbek</i>	12 år
30.	<i>Brian Christensen</i>	22 år



Juli 2000

2.	<i>Emil Bredvig</i>	15 år
7.	<i>Nicolai Myrup</i>	12 år
11.	<i>Kudu</i>	10 år
13.	<i>Mysa</i>	18 år
14.	<i>Buller</i>	21 år
18.	<i>Donki</i>	10 år
20.	<i>Paw</i>	9 år
22.	<i>Fugl</i>	15 år
23.	<i>Snip</i>	26 år
26.	<i>Chap</i>	12 år
29.	<i>Jesper Holm</i>	23 år



2. *Birkerød Gruppe*



Vi har fået en tipi.

På 2. Birkerød Gruppens vegne , vil jeg gerne takke CARLSBERGS MINDELEGAT for donation af 5250 kr. til støtte til indianertelt.

”Invielsen” blev fejret på grunden ved Hestkøbgård d.13.maj i overværelse af blåmejsler ,forældre og ledere.

Der var lagkage og sodavand og kaffe til alle i det gode vejr.

Jeg håber og ved ,at den vil blive brugt flittigt - og til Jer der ikke fik set den, kan jeg fortælle, at den bliver rejst igen på den Nordiske Sommerlejr 19.-25. juni.

Spejderhilsen

Helle GL



Bistrup

SOMMER



fest 2000

Grundlovsdag - 5. Juni - Birkebakken 11
KL: 13 - 18

Festprogram

- KL. 13.00 Sommerfesten åbnes og
Birkerød Harmonikaklub spiller
- KL. 14.30 *Cirkus-klovn Benny Schumann*
- KL. 16.30 Birkerød folkedanserforening danser.
- KL. 17.30 Der trækkes lod om 200 kr. på indgangs-
billetten.
- KL. 18.00 Festpladsen lukker.

☆☆☆

Festpladsen er indrettet med:

Fiskedam - Stor tombola - "Den glade løve" - Lykkehjul -
Dart - Spejdertombola - "Sikker på hånden"-Skydebaner
- Super 500 - Børnetombola - Bogbod og Isbod - "Det
muntre køkken" - Spejdergrill og Pladespil.

Restaurant i Gernersalen

Entré: Voksne 5 kr. Børn 2 kr.



1. *Birkerød Ulve* *H. Chr. Engelsens Flok*

Hej Ulve !!!

Nå !! nu er det endelig sommer, selv om solen allerede har skinnit i over en måned, og vi er alle ved at være godt solbrune, så er det altså ikke sommer, i følge kalenderen altså !!! før juni måned. I maj måned er der kommet mange nye super ulve VELKOMMEN TIL JER. !!!! Ja de var så super at de deltog i årets Fort Nic tur, selv om de kun havde været spejder i få uger.

Fort Nic turen i år gik godt, vejret var med os og jeg tror nok alle nød det at ligge i lejer, selv om det var meget koldt om natten.

Program for Juni

05.06 Bistrup Kirke

Så er der sommer fest igen, vi har selvfølgelig igen i år vores "Munter Køkken Stand", så kom og vær med til at få en sjov dag.

08.06 Fort Nic

Så skal vi lukke Fort Nic og det gør vi traditionen tro ved at invitere

forældrene til spising, en luksus menu som ulvene og juniorerne har lavet over bål.

Vi håber igen i år vi vil se mange forældre pris 10 kr. for alle dog ikke spejderne, med bring tallerkner, bestik, drikke og kaffe. Tag også lidt hygge/kage til fælles hygge når vi sidder og synger lidt om bålet. Mødet starter kl. 17:00 og slutter ca. kl. 20:30
Forældrene skal komme kl. 18:30



1. *Birkerød Ulve* *H. Chr. Engelsens Flok*

15.06 Valdemarsdag

Så skal der ud og vifte med de flotte faner, kom og vær med, det foregår i Hillerød og sammen med en masse andre, nærmere besked.

Arrangementer i 2000.

*Sommerfest "Bistrup" 5/6
Valdemarsdag 15/6*

Husk:

- at melde afbud, når du ikke kommer
- at være klædt på efter vejret
- at være beredt, for det fører til noget
- at spejderliv er friluftsliv.

Med ulve hilsen Kaa & Pil/

(Husk at melde afbud 4581 2401)

HUSK AT HAVE UNIFORM PÅ !!!!!

(1. møde august er d. 10/8 2000 på Fort Nic)



2. Birkerød Blåmejsler

Kære blåmejsler!

Efter en vellykket Fort Nic-tur sammen med 1. Birkerøds ulve og juniorere, hvor vi både fik sovet i telt og lavet lejrgrøde over bål, er det blevet juni, og sommeren burde nu for alvor være her.

Torsdag d. 1 juni er det Kristihimmelfartsdag, og mødet er derfor desværre aflyst.

Resten af juni skal vi bruge til, at forberede os til den kommende sommerlejr, som finder sted fra d. 19 til d. 25 juni. Dette vil vi blandt andet gøre ved at invitere forældrene og søskende til spisning torsdag d. 15 juni kl. 18:30. Blåmejsene mødes denne dag som sædvanligt kl. 17:00, og vi bruger tiden inden vores gæster kommer, til at forberede en lækker middag.

Arrangementet koster 10 kr pr. person, og hver familie skal selv medbringe bestik og drikkevarer. Vi håber at se mange forældre og søskende til en hyggelig sommeraften.

Efter sommerlejren holder vi sommerferie indtil starten af august, hvor vi alle mødes friske oven på en lang ferie.

GOD SOMMERFERIE!!!!!!!!!!



Med stor mejsehilsen

Muvin
45820467

Akela
42817157

Fia
42811204

Prop
42815869

Era
45811378



2. *Birkerød Spirer*

Haaaaj Spirer-Piger!

Så er sommeren for alvor kommet over os, og vi håber at I har haft en masse tid til at nyde solen og det gode vejr. – Forhåbentlig ved I også hvor heldige I er, at der endnu er nogle år til at I skal bruge det fantastiske forårsvejr på at sidde ved skrivebordet og læse til eksamen - eller foran computeren og skrive opgaver...!!!

Nogen af os har jo lige været til oak-city rally og var selvfølgelig som sædvanlig SUPER-seje!

I juni måned har vi kun 2 møder pga. helligdage og sommerlejr. De foregår som sædvanlig på Grunden kl 18.30-20.30. Den **8/6** skal vi gøre klar til sommerlejren, og den **15/6** holder vi møde med jer og jeres forældre, hvor vi skal hygge og snakke om sommerlejr, m.m. vi håber at se RIGTIG mange!

Sidst, men absolut ikke mindst er der jo sommerlejren den **19.-25. juni**. Vi skal møde en masse andre spejdere fra Norden til Birkerøds venskabsby-stævne. Det skal nok blive rigtig sjovt! Og så er det SOMMERFERIE – vi ses igen til august!!!

Med spirerhilsen

Rokke, Smil, Måne og Vims



1. Birkerød Juniorer

Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigrel!

Som I sikkert har læst i sidste nummer af Bardunen, har postvæsnet strammet reglerne for indholdet af foreningsblade ved forsendelse til billig takst. Det betyder, at programmet for den kommende måned fremover bliver sat ind som almindelig tekst på Jeres sider, og at det derved bliver lidt mindre overskueligt, men.. for nogle kvikke drenge som Jer skulle det ikke volde nogle problemer. I skal bare blive ved med at læse teksten lige så grundigt, som I plejer.

I maj har I virkelig vist, hvad I dur til. I har meldt afbud, når I har været forhindrede i at deltage i møderne. I er mødt talstærkt op til vores arrangementer, og I har løst Jeres opgaver med stor snilde og godt humør. I har lavet ild til Jeres egne bål med en enkelt glød fra et gammelt bål. I har strammet barduner og holdt orden i og omkring Jeres telte og bandekasser, og I har lavet knob og besnringer, så I har kunnet rejse en Jakobsstige. Desværre har Sct. Georgs Gildets kræmmermarked og Oak City Rally ligget efter tidsfristen for indlevering af indlæg til redaktionen, men forhåbentlig bliver næste indlæg forsinket, fordi Jeres ledere endnu ikke har fået armene ned igen i begejstring over Jeres fremragende indsats i Oak City Rally.

I maj har I også kunnet byde velkommen til 2 nye juniorer, Andreas og Christian, som er nogle af Karibus kammerater. Det er rart at se, at I er så glade for at være spejdere, at I taler med Jeres kammerater om det og tager dem med til møderne. Det er I alle velkomne til at gøre, hvis Jeres kammerater har lyst til at opleve livet i det fri - lige som Andreas og Christian.

Foråret er nået til vejs ende. Det har allerede givet os mange dejlige timer ude i det fri, men livet i det fri slutter ikke med foråret, for vejen fortsætter bag svinget, hvor sommeren nu står klar med forhåbentlig lige så meget frisk luft, solskin og varme, som foråret gav os.

Der er **intet møde** torsdag den 1. juni på grund af helligdagen.



1. Birkerød Juniorer

Marianne Wieses Flok

Der er **Bistrup Sommerfest** mandag den 5. juni fra kl. 13 i præstens have på Birkebakken. Troppen står i Det Muntre Køkken, og gruppen har også en hjælper i skydeteltet. I har ingen opgaver denne dag, men tag Jeres uniform på og kom gratis ind. I kan prøve de forskellige forlystelser for nogle få kroner og få Jer en hyggelig sludder med tropsspejderne og nogle af Jeres ledere.

Der er **afslutning på Fort Nic** torsdag den 8. juni. Vi begynder kl. 17, for vi skal have lavet en lille, let gryderet, som skal være klar til kl. 18, hvor Jeres forældre er inviterede til at spise med og hygge sig sammen med os. Mødet slutter kl. 20. Husk Jeres spisegrej og drikkevarer!

Det er **Valdemarsdag** den 15. juni. I skal hjælpe med at sælge dannebrogflag i løbet af dagen, og I skal til flagfest i Hillerød fra ca. kl. 17 til ca. kl. 22. I får nærmere besked, når de endelige tider er blevet oplyst.

Der er **sommerlejr** i perioden fra mandag den 19. til søndag den 25. juni. I får nærmere besked om tid og sted, når de sidste detaljer er faldet på plads.

Efter sommerferien er **første møde** torsdag den 10. august. Der er **Mølleåsejlads** den 20. august, hvor I kan se Jeres ledere gå i vandet. Pak en madkurv, og tag ud i det grønne! Endelig er der **Colleruphustur** den 25. - 27. august med leg, hygge og uddeling af årstjerner. Husk, at Jeres forældre er inviterede til at deltage fra den 26. august kl. 12. I får nærmere besked.

Programmet for 2. halvår 2000 er på gaden i midten af juni. Kig efter det i Jeres postkasser!

I ønskes alle en god sommerlejr og en god sommerferie!

Med spejderhilsen fra
Baloo, Kaa, Messua og Addax

Husk:

- at melde afbud, når du ikke kommer!
- at være klædt på efter vejret!
- at være beredt, for det fører til noget!
- at spejderliv er friluftsliv!



1. *Birkerød Trop*

Hej Rødder!!!

Det rystede endnu engang voldsomt i hele rumstationen. Johnson tog et fast greb bordet og sikrede derved at han ikke væltede. Hvor han dog hadede hver gang de havnede i en meteorregn. Godt nok var det absolut ikke det værste han havde prøvet, men det var mere det at det skete mindst 3 gange om ugen. Det var for ensformigt. Så hellere en meget større fare, men kun 1-2 gange om måneden. Ligesom dengang han som dreng havde leget Romersk kriger i 4 dage. Det havde været sjovt og udfordrende, men på en helt anden måde. OK det sjove var måske lidt gået af da han snittede sig i tre fingre og måtte en tur på skadestuen, men han huskede nu alligevel Romer legen som en af de sjovere oplevelser. Han stirrede tomt ind i skærmen foran sig. Skulle han nu igen til at arbejde? Tusind komplet irrelevante tanker fløj rundt i hovedet på ham. Han gad slet ikke at arbejde i dag. Det hele var slet ikke så sjovt på en rumstation. Den gang han besluttede sig for at prøve kræfter med det job, havde han jo nok haft en mere Hollywood agtig opfattelse af tingene. Det ville altid være spændende og med masser af udfordringer. Fart over feltet, ligesom dengang han var dreng og kørte sæbekasseløb med vennerne. Nu sad han bare og overvågede en dum computerskærm det meste af dagen. Bevares der var da 3-4 spændende arbejdsdage om måneden, men det var ligesom ikke nok. Næh, gid han bare var dreng igen.

Igen rystede hele rumstationen og han klamrede sig igen til bordet. Desværre røg hans kaffekop ned, og den varme kaffe fordelte sig nydeligt over en stor del af gulvet. Rystelserne fortog sig og han gik over til vasken og hentede en klud for at tørre op. Mens han lå der drømte han lidt tilbage til dengang han var ung og frisk. Ham og et par af hans venner havde sparet penge sammen i to år for at få råd til at tage på en lækker rejse. Se det vartider. De havde



1. *Birkerød Trop*

skaffet sig et par flybilletter til Island, hvor de – Det var da en fordel. Man kom ud at flyve med rumfærge ca. en gang om måneden, når man havde en uge fri på jorden. Det kunne han faktisk stadig nyde fuldt ud. Turen fra rumstationen til jorden og tilbage igen. Den udsigt der var på sådan en tur, den kunne stadig helt tage pusten fra ham, selvom han havde prøvet det ca. 50 gange i hans 3 årige rum karriere. – Nå men de var altså taget til Island, hvor de havde været ude at vandre i en uge. Først hen over goldt lava landskab med nærmest ingen bevoksning, hen over bakker og ned gennem grønne dale, med iskolde brusende vandløb. Forbi små vandfald, over høje toppe med en vidunderlig udsigt. Jo det havde nu været tider. Og afslutningen. Efter at have gået i 6 dage, så pludselig komme til et lækkert sø område, med mange små varme kilder, hvor man bare kunne ligge og slappe af, mens man kunne mærke musklerne slappe fuldstændig af efter flere dages strabadser. Der lugtede godt nok fælt af svovl, men det var nu ingenting mod rumstationens koks sokker. De var fæle. Han huskede også hvordan han havde gået rundt i Reykjavik og havde været i et superlækkert svømmebad.

”Johnson” brølede chefen pludselig bag ham. Hvor mange gange skal jeg sige at du skal komme låg på den kaffekop? Du får snart ikke flere advarsler. Det ender med at du bliver fyret! Johnson nikkede og fortsatte med at tørre kaffe op. Måske ville en fyring slet ikke være så slem endda. Det var måske værd at overveje.

Bistrup sommerfest	Mandag den 5. juni. kl. 13:00-18:00
Tropsmøde	Onsdag den 7. juni kl. 19:30 på Fort Nic.
Islandsmøde	Tirsdag den 13. juni kl. 19:30 på lokalet.
Island	Onsdag den 26. juli – lørdag den 5. august

Husk at melde afbud!!!



1. *Birkerød Trop*

Tropstur den 5.-7. maj

I weekenden fredag den 5. maj til og med søndag den 7. maj, smuttede troppen på tropstur. Desværre var der kun sølle 3 spejdere der kunne i denne weekend, men man kan jo også godt have en god tur, selvom man ikke er så mange. Faktisk var der 1 leder pr. spejder, så der var gode muligheder for at holde styr på spejderne.

Først var der arrangeret et lille og superkort løb. Måske endda det korteste løb nogensinde? Der var i hvert fald kun 2 poster. På den første post skulle der tegnes et kort over et lille område. De 3 fremmødte spejdere erfarede i den sammenhæng at et kompas kan være defekt og derfor bytte om på syd og nord. Det ser ikke så smart ud når man vender nord angivelsen helt forkert. Anden post var delt i 2 aktiviteter. Først skulle der modtages en morsemelding. 2. del bestod i at hver person havde 2 sten og at de så i fællesskab skulle sørge for at mindst 1 sten ramte en kæmpesten 10 meter ude i vandet. (Posten foregik på stranden). Da de havde kastet de 5 første sten uden at ramme, besluttede de at smide skoene, smøge bukserne op og gå ud i vandet. På den måde lykkedes det.

Præmien var at få teltet kørt resten af vejen i stedet for at slæbe det. Spejderne havde imidlertid glemt teltet derhjemme, så det blev der ikke noget af.

Da vi efter det korte løb ankom til Birkeengen var der også andre på grunden. Nemlig Lars (kendt som Lange) som er en gammel 1. Birkerød spejder. Han var af sted som tropsleder med 2 spejdere, så pludselig følte vi os jo som en kæmpetrop når vi havde 3 ledere og 3 spejdere.

Vi hyggede om aftenen med te, kaffe, kakao, kiks og kage. Man skal jo nyde det. Næsten morgen (forældre ville nok kalde det sen formiddag) stod vi op og spiste morgenmad. Derefter gik dagens første aktivitet i gang. Der skulle laves hejk brædder. (malede træplader der kan bruges som skærebret, skraldespandslov, vifte, ...).



1. *Birkerød Trop*

Allerede på dette tidspunkt tog Lange og hans 2 spejdere af sted, efter at have været på en næsten 16 timer lang tropstur. Har man set magen til svæklinge?

Anden aktivitet var at forberede aftenmaden. Der skulle bygges en Umo, en jordovn, hvor stegen skulle steges i 3 timer, men først skulle ovnen varmes op, hvilket også tager 2-3 timer. Derefter var der frokost, og lidt kulsø arbejde. Der skulle bygges et sofabord. Bjørn og Jonas ville imidlertid hellere skære sig i fingrene, og derefter forsvandt deres lyst til at lave kulsø. De røg så på madlavningen. Der skulle laves Bearnaise sovs, Hasselbach kartofler i glødebål, lune flutes og så selvfølgelig stegen. Det var lidt ærgerligt at kartoflerne blev brændte og sovsen skilte, men stegen var ekstremt lækker, så vi blev mætte af kødet.

Til dessert var der chokolade mousse, eller det skulle der have været. Næste gang der står ”hak chokoladen fint og smelt den i vandbad” ved i jo nok at det IKKE betyder ”smid en plade chokolade i en gryde, stil den på bålet og gå”. Vi blev da så kloge at vi nu ved at chokolade kan brænde. Nå, man kunne egentlig ikke smage at det var brændt, men mousse agtig blev resultatet aldrig.

Om aftenen slappede vi af med et kæmpe bulderbål.

Næste morgen ryddede vi op og tog hjem efter en glimrende weekend i strålende sol og med blå himmel. Hvad kan man ønske sig mere? Altså lige bortset fra flere deltagere, men det var jo bare synd for dem at de gik glip af en god tur.



1. *Birkerød Trop*

Landspatruljeturnering LPT 2000 Den Amerikanske borgerkrig

I 1862 drog 4 spejdere *Mads Rønne*, *Emil Vejergang Bredvig*, *Kristian Dreholm* og *Jonas Håkan-Mose* ud for at hjælpe sydstaterne i deres kamp mod Nordstaterne. Kampen havde på det tids punkt varet i næsten et år. De 4 sluttede sig til sydstaternes lejr ved Firewood Creek, hvorfra deres vigtigste opgaver var at rekognoscere i fjendens område om natten for at kunne sikre fremrykningen af tungt materiale. Der skulle også sikres et område ved Skovbrynet, hvor der skulle være store mængder af guld. Der skulle ligeledes bygges et fort op til forsvar mod nordstaterne. Selvfølgelig skulle der være vagt døgnet rundt, så der blev ikke sovet særligt meget: 2 timer første nat, 4 timer anden nat og 6 timer sidste nat. Når de ikke sov eller ude for rekognoscere, holdt de vagt over deres lejrplads. Der skulle også opbygges en signalkæde, så der skulle laves et tårn af hver patrulje, så hvis der skete noget, kunne der morses op til fortet.



1. *Birkerød Trop*

De 4 modige spejdere havde på forhånd lavet et telt som de sov i under deres i færd i krigen. De havde selv lavet det. De havde brugt ca. 30 timer hver, på lokalet, hvor de planlagde, syede, savede, hamrede og i det hele taget knoklede.

Hele denne historie udspillede sig på Vestfyn ved Bregne å i påsken den 20. –23. April 2000,

Landspatroljeturneringen LPT 2000 svarer til en divisionsturnering, hvor divisions patruljer dyster mod hinanden. Forskellen er blot, at

Landspatroljeturneringer er for hele landet og kun er hver 4. år. På Landspatroljeturneringen LPT 2000 var der 117 patruljer der mødte op. Der gives point i forskellige discipliner, lige fra korttegning og lejrarbejde til turn out, og selvfølgelig et samlet resultat.

I det samlede resultat blev vi nr. 18 og i turn out blev vi nr. 15 men på grund af en fejl i deres resultatlister så vi fik en økse for en 2. plads. Hvis du er mere interesseret kan du kigge ind på www.dds.dk/lpt2000 Vær opmærksom på at point listerne ikke er de rigtige de findes kun på vores hjemmeside www.1b.dk hvor der også er billeder fra turen.



2. Birkerød Trop

. Tobit

Kære Tobitter

Så er sommeren ved at nærme sig, og med den kommer sommerlejre, lange lyse aftener, varme dage, bare ben og, ikke at forglemme, myg! At ferien nærmer sig betyder også at det er den tid på året, hvor vi skal tage afsked med nogle af jer og byde velkommen til andre. Vi kommer til at savne at have jer i troppen, men glæder os samtidig meget til at se jer hos seniorerne. Og et stort velkommen til alle dem der rykker op til os i troppen efter sommerferien.

Og så til endnu en glædelig begivenhed: sommerlejren! Vi glæder os meget til at tage til Slesvig med jer, men der er lige et par praktiske ting der skal være på plads først. I den forbindelse vil vi lige minde jer om datoerne for betalingen til turen. 1. rate på 800 kr. skal betales d. 1. juni, og 2. rate på 500 kr. skal være betalt d. 21. juni.

Håber I alle får en rigtig god sommerferie og på gensyn i august.

Kærligst Staben



Aktiviteter

26. juni-2. juli: Roskilde festival

14. juli: Sommerlejr i Slesvig

1. og 2. *Birkerød Grupper*

Birkerød Rover

Ordet „rover“ er engelsk og betyder landstryger, omstrejfer eller vandrer. Om de gule drengespejdere havde denne betydning af ordet i tankerne, da de i begyndelsen af 1920'erne tog det til sig som deres eget og brugte det som en betegnelse for det, som vi i dag kender som senior, kan vi kun gætte på. Men vi kan godt forledes til at tro, at de netop havde tænkt på vandringsmanden, som altid er på vej, og som altid er derude, når vi ser på roverne i spejderbevægelsen dengang. Dengang som nu skulle spejderne nemlig vælge, når de nåede korpsets officielle aldersgrænse på 18 år. De kunne vælge enten at blive tropsassistenter, at forlade spejderbevægelsen eller at blive rovere. Mange valgte heldigvis at blive rovere, efter at de i de sidste 2 år af deres spejdertid havde levet intenst i troppenes skovmandspatroljer, hvor der blev stillet store krav til deres spejderevner, og hvor de hele tiden var på farten. Som rovere kunne de i nogle år fortsætte med at være aktive spejdere, leve i og med naturen og lade sig berige af gode oplevelser. I begyndelsen af 1970'erne, i tiden op mod sammenlægningen af Det Danske Drengespejderkorps og Det Danske Pigespejderkorps, forsvandt ordet rover hos de gule drengespejdere og blev afløst af ordet senior, som blev brugt af de blå pigespejdere.

1. og 2. Birkerød har fra den 1. januar 2000 haft en roverklan. Klanen er for seniorer, som har nået korpsets officielle aldersgrænse på 23 år, men som fortsat ønsker at være aktive spejdere, at leve med og i naturen og at samle på gode oplevelser. Klanen er også for ledere, som udover at arrangere interessante møder og udfordrende ture for andre spejdere for at give dem nogle



Birkerød Bjørne

Det ny P. Plys: Sound off.

Så har man valgt undertegnede (Elming) til at udfylde disse berømte linier. På trods af, at jeg finder det en kende tarveligt at udnytte en gammel rygskadet invalidepensionist til dette, så tager jeg med kyshånd imod tilbudet. Da jeg ikke selv modtager dette så glimrende magasin, så synes opgaven ikke mindre spændende (måske jeg fremover kan komme på abonnementslisten, hvis jeg nu lover gruppelederen/inkassatoren at betale kontingent rettidigt fremover og ikke udfylde siderne med unødvendigt mange datoer?).

Tilbageblik: Jeg husker hin sommerdag i 1984...-når jeg må hellere fatte mig i korthed.

Da det ikke kan nævnes for ofte, så har et af højdepunkterne på det seneste været det overmåde smukke brændeskjul der nu pryder parken ved Fort Nic. Takket være Rolands arkitektoniske forarbejde (og ikke mindst, at hans rustbunke endnu engang kunne bevæge stemplerne!!) lykkedes det os konstruere denne perlerække af håndværksmæssige detaljer (sagt i al beskedenhed!) og så tilmed blive færdig til tiden (det kan jeg ikke komme i hu skulle være sket før i mine 11 år som Bjørn).

Ikke sent herefter fejrede vi (som traditionen byder os) påsken med et beskedent traktement i 2. Birkerøds så pragtfulde palæ. Der blev både spillet rundbold og musik –enkelte detaljer fra aftenen er dog nok forsvundet ud i glemslen, da Braad havde taget sig den frihed at tage på ferie med sit Digitalkamera!!! –magen til frækthed skal man lede længe efter!

Den første maj var vi nogle stykker, der så bort fra vores borgerlige opdragelse og tog i Fælledparken og hang ud med de røde faner og talte om motorcykler (gør vi ikke altid? – nå, nogen af os gør i hvert fald!) Det var ganske hyggelig – og en del af os nåede både omkring Samsø og Grønland.

Derudover vil jeg på klanens vegne sende en stor tak til Muvin som endnu engang viste os rundt på en virksomhed i hovedstaden (denne gang Carlsberg) og lur mig om vi ikke kommer igen.

Slutteligt skal der også siges tak til dem der mere improvisativt, har omdannet deres studerkamre til gæstgiverier. Det beviser for mig, hvor godt vi har det



Birkerød Bjørne

Fremtiden.

Et af månedens højdepunkter bliver utvivlsomt hardcore adventure løbet ”Ud i det lysegrønne” den første juni, hvor vi jo som bekendt har trofæet fra sidste år (tro det eller lad være: VI VANDT!).

Årets tema er ”Vinden i Piletræerne” (Gåde nr.1:Rimer Tusse på Leapfrog?).

Jeg håber vi bliver lige så mange som sidst. For dem der ikke har været med før kan det røbes, at det er et særdeles hyggeligt løb –til tider sågar festligt (Gåde 2: Er Keegan en fodboldtræner?).

Den syttende dag i juni er der storklangrill som vi også skal have lagt en strategi for.

Ikke sent herefter har Sune inviteret os til Sct. Hansfest i anledning af årsdagen for Grønlands selvstyre og hans fødselsdag.

Roskildefestivalen vil for en del af os markere månedsskiftet. Det er ikke uden stolthed i stemmen, at jeg kan bekendtgøre, at det er 12. gang at troppens henlagte telte vil deltage i denne festivitas. I så fald der er musikhungrende folk uden mammon i lommen, der gerne vil med, så er det stadig muligt at få et job (=gratis billet!). Ring herom til Sine.

Senere på sommeren drager vi som bekendt til det svenske for at forcere bjerge og søer med vandrestøvler og kanoer. Det lugter af at blive svært hyggelig. Det bliver sådan noget med en duft af sved og bål, sange og ustemte guitarer, masser af regnvejr og vabler, lækker havregrød og vådt knækbrød. Summa Summarum: Lige som i gamle dage da Plys var en bamling!

Personligt glæder jeg mig som en lille pubertetsforvirret bumseangrebet tropsspejder (sådan meget a´ la Brian).

Straks efter hjemkomsten (første weekend i august) regner jeg med, at vi tager af sted på et luksus krydstogt til Norges land.

Her vil vi i boblebadet kunne mindes de regnfulde dage i Sverige. Prisen er 350 kr. pr. bjørnesnude.

Jeg håber hurtigt at få lidt respons på dette!!



P. Plys

Ha´ en god sommer

Kærlig hilsen & 5 grise:

1. og 2. *Birkerød Grupper*

-fortsat fra side 19

gode oplevelser også selv ønsker at tage på udfordrende ture og selv deltage aktivt i gode arrangementer og få gode oplevelser. Klanen har endnu ikke så mange medlemmer, ingen traditioner og intet særkende, fordi den er så ny, men med tiden vil den få det hele. Medlemmerne kommer til, efterhånden som klanen og dens arbejde bliver kendt, og traditionerne opstår, når klanens medlemmer er sammen. Allerede nu er der noget, der tyder på, at mange af klanens traditioner vil have forbindelse med Skotland, fordi mange af klanens nuværende og kommende medlemmer føler sig lige så tiltrukket af dette smukke land, som vores gamle forfædre vikingerne gjorde. Klanens særkende bliver der for tiden arbejdet på. Foreløbig er der blevet trykt et mærke med klanens navn, og Macleod Tartan (ancient colours) er blevet valgt som klanens tørklæde, fordi tartanet rummer farverne blå - 1. Birkerød - grøn - 2. Birkerød -, rød - Birkerød Bjørne -, og gul, fordi det giver tartanet ekstra liv. Klanens medlemmer får i forbindelse med optagelsen overrakt et stykke stof med dette tartan og skal derefter selv sy deres tørklæder ud af det.

I slutningen af august vil der blive holdt et møde for interesserede seniorer og ledere, og i begyndelsen af september vil den første optagelse i klanen finde sted et sted i Danmark. Hold derfor øje med næste nummer af Bardunen, hvis du er interesseret i at blive rover.

Släinte

Jens

ADRESSELISTE

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE

Hjemmeside: www.1b.dk

Ulveflokken:

Gitte Rostrup (Pil) 45 81 24 01
Jens Thygesen (Kaa) 45 82 05 60

Juniorflokken:

John Øhlers Petersen (Baloo) 45 81 79 65
Jens Thygesen (Kaa) 45 82 05 60

Troppen:

Jakob Braad 26 71 69 86 / 45 81 69 86
Kasper Munk 32 58 71 22
Jesper Holm 28 15 03 60 / 35 37 03 60
Rune Jørgensen 26 83 98 81
Lasse Nielsen 20 84 71 57 / 32 55 45 44

Mohawk:

PL: Emil Vejergang Bredvig 45 81 57 60
PA: Lasse Arnsdorf Pedersen 45 81 04 07

Sioux:

PL: Mads Rønne 45 81 12 04
PA: Sikker Rosendal 45 81 89 38

Birkerød Bjørne:

KL: Mikkel Thune 26 36 71 00 / 45 82 71 00

Gruppeleder:

Grethe Holm 45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:

Birger Nilausen 45 81 27 64
Michael Rom 45 81 52 47

Gruppestyrelsen:

Formand:
Kay Werner Andersen 45 82 25 97

Kasserer:

Ole Bjørn Petersen 45 82 07 22

Bladændringer, begge grupper

Flytning meldes til posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen

2. BIRKERØD GRUPPE

Hjemmeside: home13.inet.tele.dk/spejder

Blåmejsler:

Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67
arb. 33 27 43 70

Leif Nielsen (Akela) 45 81 71 57
Rikke Rønne (Fia) 45 81 12 04
Marie Jenstrup (Era) 45 81 13 78
Naja Krogh Christensen (Prop) 45 81 58 69

Spirer (juniorer):

Charlotte Frost (Rokke) 47 10 16 65
Merete Rønberg (Smil) 26 62 08 46 / 39 66 57 37
Pernille Pedersen (Måne) 26 83 25 02 / 36 46 83 82
AnneKatrine Jørgensen (Vims) 36 46 83 82 / 26 70 40 13

Troppen:

Natalie Strandman (Pippi) 35 81 70 80
Ann-Kathrine Thomassen 35 24 81 28
Nora Skjærnaa Hansen (Stumpe) 35 24 81 68
Sine Jørgensen (Snip) 35 85 62 66
Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61

Svalen/Musvitten:

Camilla Mørch Pedersen (Kaska) 45 81 18 24
Pernille Würtz Lyngbye (Bimbo) 45 81 11 14

Viben/Glenten:

Mette Pil Brodersen 45 82 42 22
Mette Jenstrup (Bilbo) 45 81 13 78

Seniorer (Birkerød Bjørne):

Marie Jenstrup 45 81 13 78

Gruppeleder:

Helle Strøm 45 81 13 78

Hyttemor:

Marianne Carlson 45 81 79 88

Gruppestyrelsen:

Formand:

Vibeke Hansen 45 81 60 90

Kasserer:

Steen Ehlers 45 81 01 18

DEADLINE

Stof til næste blad
senest
den 15. i måneden før

INDLÆG

sendes til Ulla Houmøller
Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg
e-mail: uh@cool.dk

*Støt vores annoncører
-de støtter os.*



Kongevejen 35 Tlf.: 45 82 82 80
3460 Birkerød Fax: 45 82 71 33

Digital kopi og print
- farve og sort/hvid

Speciale: foreningsblade

ServiceCentret Birkerød

45 81 22 88

www.sc-birkerod.dk

A
A. MADSEN
GULD • SØLV • URE • OPTIK
Hverdgaden 26 • 3460 Birkerød • Tlf. 45 81 05 48

PROFIL OPTIK

DEADLINE

Indlæg til næste blad
senest
den 15. i måneden før

INDLÆG

sendes til Ulla Houmøller
Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg
e-mail: uh@cool.dk